

De aktningvärda på vårutflykt



Trots blåsigt väder lät sig våra seniormedarbetare väl smaka av maten ombord på Bornholmsfärjan.

Nittiosju morgonpigga pensionärer mötte på Augustenborg av Anna Andersson och Britt Sundin från Gatukontorets personalavdelning.

I två bussar, ANNA o BRITT, döpta efter våra värdinnor, lämnade vi Augustenborg kl 07.45.

Till Ystad anlände vi 08.30 där vi steg ombord i Bornholmsexpressens färja "Östersjön", en relativt liten båt. Överfarten tog 3 timmar. Ganska kraftig sjögång, som några hade känning av. Vi hade reserverade platser ombord och där serverades kaffe och bulle. Vi hann fika innan sjögången satte in. Det blev en "lång" resa. Till Rønne anlände vi kl 12.00.

I Rønne mötte oss våra lokala guider. Efter en rundtur i Rønne, där vi bl a fick se "svenskhuset", hus som Sverige skänkte till Rønne, sedan Rønne blivit bombat i slutet av andra världskriget, åkte vi till en kro på mitten av ön, Allmindingen. Där serverades en god måltid bestående av "fleskestej" med rökål, sås o potatis och fromage med bärsås till dessert. Mycket god mat, snabb servering och fina lokaler.

Nils Borglin höll ett kort årsmöte i vilket han tackade Britt o Anna för deras insatser för denna resa, men Nisse upptäckte för sent att Britt o Anna hade lämnat bordet och befann sig på "damrummet". Han frågade även mötesdeltagarna om kommittén för "DE AKTNINGSVÄRDA" fick förnyat förtroende att även arrangera nästa års resa, vilket godkändes med stor majoritet.

Nöjda och mätta åkte vi till ÖsterLars rundkirke, Danmarks största. Mycket intressant medeltida byggnad med en stor mittpelare, som är ihålig och i vilken dopfunten är placerad. En trång trappgång utmed kyrkans ena sida förde oss upp till kyrkans torn.

Efter kyrkobesöket gick färden vidare mot nordost. Vi följde kusten norrut och besökte Gudhjem med sina branta gator ned mot hamnen, men tyvärr var fiskrökerierna inte öppna.

Sedan vidare norrut mot Allinge. Kusten är här mycket klippig och stenig. Det blåste relativt kraftigt och flera meter höga vågor bröt in mot klipporna. I Allinge gjorde vi en halvtimmes uppehåll för inköp.

Därefter bar det av söderut utmed öns västra sida. Vi passerade Hammerhus Fästning och en mindre djurpark med bl a kameler. Dessa var emellertid inte ute troligen på grund av det kyliga vädret.

I Rønne dit vi anlände kl 16.00 lämnade våra lokala guider bussarna.

Med viss fruktan för nya sjöäventyr med sjögång och dylikt lämnade vi Rønne kl 16.30, men denna gång med Bornholmsbolagets båt JENS KOFOED.

JENS KOFOED är en stor båt och överresan som tog 2 1/2 timme blev behaglig och utan intermezzon.

Något trötta, men förhoppningsvis nöjda med utflykten anlände vi till Malmö och Augustenborg kl 20.00.

Avslutningsvis vill kommittén för "DE AKTNINGSVÄRDA" tacka Gatukontoret för bidraget till vårresan och för länet av Britt och Anna från personalavdelningen. Tack vare deras arbete med att arrangera resan och sedan följa med som charmanta värdinnor, blev det för oss deltagare en minnesvärd utflykt.

Kjell B