

**S**YDSVENSKA GEOGRAFISKA SÄLLSKAPET, vars första årsbok härmed framlägges för allmänheten, stiftades på ett sammanträde i Malmö den 16 maj 1925, efter inbjudan från ett 130-tal framstående personer inom Skåne, Blekinge, Halland och Småland. H. K. H. Kronprinsen visade sitt intresse för sällskapets syfte genom att bliva dess Förste hedersledamot.

Sällskapets ändamål är, såsom dess första paragraf anger:

»att fördjupa och till bredare kretsar sprida kännedom om vårt eget lands geografi, ej minst om Sydsveriges natur samt kultur- och näringsgeografi;

att följa och befordra geografisk forskning i främmande länder med särskild hänsyn till dennas betydelse för vårt eget land, samt

att utgöra ett stöd för forskningsarbetet vid Lunds universitets geografiska institution.»

Detta syfte att fördjupa och till bredare kretsar sprida geografisk kännedom om vårt eget och främmande länder vill sällskapet fullfölja genom föredrag av geografer, forskningsresande o. a. vid sällskapets möten, till vilka varje ledamot erhåller personlig kallelse, samt genom utsändande av en årsbok, där geografiska studier och undersökningar publiceras.

Sällskapets mål är betydelsefullt. Kännedomen om vårt eget lands geografi, dess naturförhållanden och därpå grundade kulturmöjligheter är ej blott vetenskapliga forskningsuppgifter utan av utomordentlig praktisk betydelse. Och då intet land lever sitt liv isolerat, äro jordens olika länder och folk för oss av samma både teoretiska och praktiska intresse.

En forskningsresa, som avslöjar nyupptäckta områdets geografiska särdrag, är ej blott en vetenskaplig insats utan kan föra med sig viktiga praktiskt-ekonomiska följder och öka livsmöjligheterna för jordens folk.

Ett världskrig ändrar ej blott den politiska kartan utan griper in